

# Blauwe Engelen

met een  
glimlach  
de stad in

## Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen

**Als we dit schrijven is de oproep voor dé Winterfair al op jullie digitale deurmat gevallen. We rekenen weer op jullie hulp tijdens dit gezellige evenement dat samenvalt met De Avontuurlijke Klim. Daarom nogmaals jullie aandacht voor de diensten die wij onze 'core business' noemen, de bezetting van de bakfietsen op straat en het rijden met de busjes.**

Een woord van dank aan jullie allen voor de inzet van afgelopen zomer is zeker op z'n plaats! Van 23 mei, de dag waarop De Avontuurlijke Klim officieel voor het publiek werd opengesteld hebben we niet één dienst gemist! Ook de extra openstellingen en de borrels en diners werden steeds optimaal bemenst. Dank



daarvoor. Die dank werd ook uitgesproken tijdens de BBQ in de tuin van de plebaan waar bijna 100 Blauwe Engelen aanwezig waren. Lekker eten en drinken op een unieke lokatie. Op de tonen van 'de Engelbewaarder' werd er zelfs een polonaise gelopen. Hoe leuk was dat! Ook erg leuk en druk bezocht was de borrel die door de gemeente werd aan-

geboden aan alle vrijwilligers die op De Klim actief zijn geweest. Samen met de gidsen van de Kring Vrienden werden we bedankt door wethouder Marianne vd Sloot en oud burgemees-

ter Ton Rombouts, voorzitter van de Stichting Nationaal Monument St. Jan.

Veel leesplezier,  
*De redactie*

## Bericht van onze voorzitter

**Wat ik onthouden heb uit 'Een levensregel voor beginners' hoe je hetzelfde anders kunt doen door er mensen bij te betrekken die nog nieuw zijn en met een frisse blik naar de bestaande praktijk kijken. Het boek van Wil Derkse, geïnspireerd op de Benedictijnse spiritualiteit, verscheen in 2000 toen ik nog rector was op het Sint-Janslyceum. Ik maakte gebruik van zijn advies door niet alleen nieuwe leraren maar ook brugklassers te vragen wat hen opviel en in hun ogen misschien beter zou kunnen. En dat leverde verrassende resultaten op. Ik moest er weer aan denken bij de voorbereiding van gesprekken met de commissie transport.**

Tijdens onze gezellige avond begin september in de tuin van de plebaan had ik een oproep gedaan om eens mee te denken over de versterking van deze commissie. Gelukkig was die oproep niet helemaal tevergeefs want er meldde zich één ervaren chauffeur. Denkend aan de levensregel voor beginners belde ik zes nieuwe chauffeurs en die waren allemaal bereid om hun eerste ervaringen te delen en mee te denken over wat we mogelijk beter zouden kunnen doen. Samen met de huidige twee commissieleden, de ervaren chauffeur, de dames van de commissie P&O, een vertegenwoordiging van het bestuur én de nieuwe chauffeurs hadden we twee goede bijeenkomsten, die mooie voorstellen opleverden om bijvoorbeeld de begeleiding van nieuwe

chauffeurs te verbeteren, het onderlinge contact te versterken en de route en de rijtijden een beetje aan te passen. Daarnaast lukte het ook om de commissie weer op volle sterkte brengen, de werkzaamheden scherper te formuleren en een taakverdeling te maken. Op maandag 20 november zal het geheel aan verbetervoornemens gepresenteerd worden aan alle chauffeurs. Als bestuur zijn we er enthousiast over!

Na het enthousiasme over de positieve ontwikkelingen in de commissie transport natuurlijk het volkomen onverwachte bericht dat Hotel Mövenpick, waar we al

jaren onze busjes mogen parkeren en opladen en waar we ons altijd zo welkom voelen voor overleg met de chauffeurs, met ingang van 1 januari voor asielzoekers zal worden ingericht. Ik heb daarover meteen overleg gehad met Wim van der Steen, de manager van Mövenpick. Ook hij voelde zich overvallen door het besluit. Het is nog te vroeg om aan te geven welke consequenties die beslissing voor ons heeft. We inventariseren alternatieven, houden nauw contact met Wim en zullen ook het gesprek hierover met de gemeente aangaan. Tot 1 januari kunnen we er zeker nog blijven staan. Wanneer er meer zicht is op de periode daarna zal ik dat zo snel mogelijk delen met de chauffeurs.

Er komt vast een oplossing zeker met al die nieuwe denkkracht onder de chauffeurs!

Ans



## Wil je een mailtje sturen? Zo bereik je ons:

**Bestuur:**

[stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Secretaris:**

[secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Penningmeester:**

[fa@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:fa@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Pers & publiciteit:**

[woordvoerder@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:woordvoerder@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**ICT:**

[ict@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:ict@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Redactie/Communicatie:**

[redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Transport:**

[transport@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:transport@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Evenementen:**

[evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**P&O/Planning:**

[planning@gastvrij-shertogenbosch.nl](mailto:planning@gastvrij-shertogenbosch.nl)

**Vertrouwenspersoon:**

[theo@demediamannen.nl](mailto:theo@demediamannen.nl)

## De zeven vrienden uit Nijmegen door Karel Barten

**Vrijdagmorgen. Het is mooi weer. Als ik na mijn tweede rit op het station kom, staan mijn collega's met de bakfiets al te wachten. Daar komen zeven mannen aan. Ze zijn met de trein en komen uit Nijmegen. Ze willen er een leuke dag van maken.**

Caroline overtuigt hen ervan dat ze een rondje met de bus moeten maken. Voor ze instappen zeg ik: "Kijk, hét monument voor de Bosschenaar (de draak). Hij heeft net zo'n grote bek". De stemming zit er gelijk in. Tijdens de rit besluit ik om het bij leuke anecdotes te houden. Bij de Hintamerstraat aangekomen geef ik aan: "Kijk, hier rechts is het Gek Eind (Hinthamereinde) en links vooraan in de Hintamerstraat heeft Reinier van Arkel in 1442 een huis voor zeven zinneloozen mannen laten bouwen." Ik stop de bus, doe de deur open en beveel streng: "Wel heren, dus uitstappen maar". De bus staat te dansen op zijn wielen van de lachsalvo's. We vervolgen de rit. Bij het station aan-



gekomen vallen de heren lachend uit de bus. Caroline zegt verbijsterd: "Wat is er gebeurd joh, de ruiten zijn volledig beslagen". Tsja..

## Blauwe Engel Ans Schumacher op vakantie in Portugal.



## De stoeltjesfamilie is weer compleet!



Eindelijk zijn alle stoeltjes geplaatst. Het heeft een tijdje geduurd voordat de laatste stoeltjes in de St. Jozefstraat en op het Wilhelminaplein geplaatst zijn. Met grote dank aan Wouter Corvers die ze niet alleen ontworpen heeft maar zich al die jaren met heel veel geduld heeft ingezet om ook de plaatsing voor elkaar te krijgen.



Links de St. Jozefstraat en rechts, nog niet ingegraven, het Wilhelminaplein

# Wat er zoal gebeurde deze zomer!

Eén van onze busjes in het 8-uur journaal!

In de tuin van de plebanie was het leuk!



'Prikbegeleiding' GZC Noord



Wat sneu, Opa Joop gaat met slecht weer klimmen met zijn kleinkinderen. Die kleine in het rood mocht niet mee!



'Onze' Simon was genomineerd voor de Toegankelijkheidsprijs! Helaas won hij die niet, maar we zijn wel heel trots op hem.



## Workshops Galant

Onderstaand zie je de agenda van November voor de workshops van Galant. Er zijn er nog veel meer en je kunt je ook al inschrijven voor workshops in december. Kijk vooral op de site van Galant onder het kopje Workshops: [www.galant.nl/vrijwilligersacademie/workshops/](http://www.galant.nl/vrijwilligersacademie/workshops/). Aan deze workshops kun je als Blauwe Engel gratis deelnemen. Je moet dan wel deze code invullen GAS-GVA-X94.

Agenda		ga
workshops voor vrijwilligers in 's-Hertogenbosch		
<b>NOVEMBER</b>		
vr 03/11	19u30-21u30	Het geheim van de schelp
wo 08/11	19u15-21u15	Sterk gestemd!
do 09/11	19u00-22u00	Webstateteksten voor het brein
ma 13/11	19u30-22u00	Omgaan met levensvragen Deel 2
di 14/11	13u00-16u30	In goed gesprek
di 14/11	19u00-22u00	EHBO levensreddend handelen
wo 15/11	19u00-22u00	Mijn persbericht in de media
do 23/11	19u45-21u30	Angst en Dwangstoornissen
do 30/11	14u00-16u00	AED en reanimatie
do 30/11	18u30-21u30	Gespreksstof

## De avontuurlijke klim Hoe is het om hulpengel te zijn?



Sinds begin juni ben ik bijna wekelijks hulpengel bij de avontuurlijke klim geweest. Een goed initiatief, waar ik graag mijn bijdrage aan wilde leveren.

De tijdvakken van 4 uur waren zo voorbij, met name door de leuke gesprekken met wachtende klimmers, mede Blauwe Engelen en gidsen. Maar los van alle andere leuke activiteiten was voor mij het hoogtepunt, de rol van liftboy. Even een korte uitleg: mensen, die slecht ter been zijn kunnen met de aanwezige bouwlift naar het 1e platform op 30 meter hoogte. Als begeleider moest je een groot aantal handelingen in de juiste volgorde verrichten om de lift aan de praat te krijgen. Het aantal mensen, dat slecht ter been was viel eigenlijk best mee. Het aantal mensen met hoogtevrees, die niet zelfstandig de trap op durfden was daarentegen groter dan ik had ingeschat.

Dus een groot aantal mensen heb ik stijf van de zenuwen naar boven mogen brengen of weer naar beneden. Ogen stijf gesloten, zich vasthoudend aan de stangen of zelfs aan mijn schouder. Waarom doet u het zo vroeg ik dan? De antwoorden waren: omdat ik Bosschenaar ben, omdat ik het persé wil zien, omdat ik hier niet aan toe wil geven, etc. Men was na afloop dan ook geweldig trots over de geleverde prestatie.

De meest markante situatie was iemand, die toen we met de lift boven waren nog steeds de ogen stijfgesloten had om maar niets te hoeven zien en die ik vervolgens aan de hand het platform op heb moeten begeleiden. Voor de lezer, ook deze dame is weer goed beneden gekomen. Kortom je maakte van alles mee.

*Cees Oostdijk*

# Klim impressies



Het klokje van Joke J



Herman Finkers is ook boven geweest en reageert in het Twents.



11/11 met een volle Parade



11/11 Spuit Elluf op de nok



11/11 Spuit Elluf: beetje hoogtevrees?



12/11 the Day After



Wat een wijsheid ;-)



Kun jij het lezen? ;-)



We doen het niet voor niets!