

Blauwe Engelen

met een
glimlach
de stad in

Nieuwsbrief van en voor de Blauwe Engelen

Wè is ut hèèt, wè is ut hèèt!

De echte Bosschenaar kent het nummer wel van, ja zo heten ze officieel, **Société Musicale d'Oeteldonque Attenooije**. De eerste twee regels van het refrein zijn tekenend voor de afgelopen weken én, naar het zich laat aanzien, voor de weken die er aan komen.



Water voor alle Blauwe Engelen!

Maar de Blauwe Engelen laten zich niet uit het veld slaan. Integendeel! Van woensdag t/m zondag staan ze op

meerdere plaatsen in de stad (zondag alleen op het Stationsplein). Afhankelijk van het "aanbod" van toeristen en de vraag naar informatie én de temperatuur verlaten zij hun standplaatsen tussen 13.00 en 14.00 uur. De chauffeurs van de busjes hebben soms te maken met een pittige bezetting maar toen de zon écht z'n best deed hadden ze op 'n middag met twee busjes maar 7 passagiers in totaal. De middag daarop, onder gelijke omstandigheden, waren het weer bijna 40. Geen peil op te trekken dus. Dat merk je op het stationplein overigens ook. Veel mensen komen met een vast plan naar de stad maar er zijn er ook die spontaan in 's-Hertogenbosch uitstappen. Van "horen zeggen" weten ze dat het een leuke stad is en ze willen van ons wel horen wat er dan zoal te doen is. Dat zijn natuurlijk de fijnste bezoekers om te helpen. Jongelui vragen wat minder spontaan om informatie. Die kijken op hun mobieltje en slaan eventuele hulp af. Maar als ze dan op de hoek hun mobieltje gaan draaien weet je dat ze er toch niet uitkomen. Met een plattegrondje én uitleg van de Blauwe Engelen vervolgen ze alsnog hun weg.



Meer blauw op straat!

Daar zorgen de dames van KRO/NCRV én de Blauwe Engelen wel voor!

Vraagt een mevrouw uit Utrecht waar ze Bossche Bollen kan kopen. We wijzen haar de weg en zeggen nog "We zijn met z'n vieren". Komt ze terug met een doosje Bossche Kussen omdat ze het zo leuk vond door ons zo hartelijk te zijn ontvangen!



Open tuinen "nieuwe stijl"

We verleenden assistentie bij de Open Tuinen "nieuwe stijl". Paul Kriele van Bastion Oranje schreef het volgende. De foto's zijn van Henk Engel.

De Open Tuinendag 2018 versloeg voorgaande edities

De Open Tuinendag die zondag 17 juni 2018 werd gehouden heeft qua diverse onderdelen de voorgaande edities



verslagen. Joop van Dijk en mede-organisator Wilna Quekel spreken van een groot succes. Ze kijken terug op enkele originele tuinen, de zorg die er aan besteed was de eigenaars die koffie of wat anders schonken, de Bossche gastvrijheid van de helpende Blauwe Engelen, en de gastvrijheid van Bij Katrien, (foto links) waar de vrijwilligers in een

naait konden bijpraten. Al met al een groot succes, dat onze voorgaande edities heeft overtroffen, zegt Van Dijk.

Uiteraard noemen de twee Van Dijk en Quekel ook getallen: er waren 400 wandelaars en er zijn 350 toegangskaarten verkocht. Bijzonder was het optreden van twee dameskoortjes die zich spontaan hadden aangemeld: 'Woman eleven' en de in rode japonnen uitgedoste dames van 'Vuur op Vrijdag'.



Wilna Quekel en Joop van Dijk

Playful Arts Festival 2018

Op 15 en 16 juni vond in Den Bosch de derde editie van Playful Arts Festival plaats. Verdeeld over twee dagen waren er ruim 30 speelse performances, interactieve installaties en games te zien van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Wij waren er bij!

Het hoogtepunt was voor velen de voorstelling Bodies in Urban Spaces van de Oostenrijkse Willi Dorner, die zaterdag twee keer door de binnenstad van 's-Hertogenbosch trok. Deze voorstelling, een co-productie van Bibliotheek



Den Bosch en Playful Arts Festival, trok vele honderden bezoekers en spontane aanhangers, die zich verwonderden over de kleurrijke figuren die zich als standbeelden hadden opgesteld in het straatbeeld. Bezoekers van jong tot oud waren vol lof over de concentratie, kracht en vindingrijkheid van de dansers. Het Playful Arts Festival is een initiatief van Wave of Tomorrow and Zo-ii, mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Gemeente 's-Hertogenbosch en creatieve partners Werkwarenhuis, Bibliotheek Den Bosch en Muzerije. De organisatie dankt alle kunstenaars, **vrijwilligers** en bezoekers.

Waar doen we zeker aan mee de komende maanden:



Theaterfestival Boulevard
Informatievoorziening
2 - 12 augustus



Prikelarme Kermis
Markt en Parade
20 aug van 12-14 uur



Open Monumentendag
Diverse locaties
8 en 9 september



Bourgondisch 's-Hertogenbosch
Parade
13 - 16 september



Hippe happen Festival
Grote Wielen / Rosmalen
21 - 23 september



Gezond Den Bosch
Bowlingcentrum / Maaspoort
7 oktober



Dag van de Mantelzorg
Locatie nnb
10 november



Margriet Winterfair
Brabanthallen
23 - 29 november

Kick off Gastvrije Binnenstad Eindhoven

Eindhoven is een van de 4 pilot-steden in het landelijke project Gastvrije Binnenstad. Het project draait om het verhogen van de gastvrijheid in de stad door het trainen van medewerkers in de horeca en retail, van culturele instellingen en hotels en van de Ergon om naast hun normale werkzaamheden ook ambassadeur van Eindhoven te worden.

Er is bewust gekozen om te investeren in mensen, zodat de stad weer een sociale ontmoetingsplaats wordt en gastvrijheid uitstraalt. Zodat bezoekers zich gastvrij ontvangen voelen, daardoor vaker terug komen en langer blijven én dit op hun beurt uitdragen naar de mensen om zich heen.

Eindhoven zet naast de ambassadeurs, ook in op city hosts die de gastvrijheid op straat en tijdens evenementen naar een hoger niveau gaan brengen.

Kortom, veel partijen die samenwerken om Eindhoven als gastvrije binnenstad op de kaart te zetten!

Project coördinatie

Het landelijke project is geïnitieerd door Stad&Co. Zij voeren het landelijke projectleiderschap. Lokaal trekken Eindhoven247 en Stad&Co gezamenlijk op en voert Eindhoven247 de projectcoördinatie.

Metingen onderzoeksbureau

Een landelijk onderzoeksbureau heeft een nulmeting uitgevoerd in alle pilotsteden om de gastvrijheid te meten. Verder in het jaar volgt er een tussenmeting en een eindmeting, onder meer door het inzetten van mystery guests.

Omdat nauw wordt samengewerkt met de Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch en hun Blauwe Engelen als geen ander weten wat we willen bereiken, zullen zij worden ingezet als mystery guest.

Hiermee kunnen we een groeicurve laten zien en het belang van het project onderstrepen.

Werving city hosts

De wervingsactie is gestart voor city hosts (internationals en Eindhovenaren). Er zijn al diverse aanmeldingen van zowel internationals als Eindhovenaren. De werving loopt tot half augustus. Ook wordt er gewerkt aan een passende herkenbaarheid en naam voor de city hosts.

Pilotjaar 2018

We willen Gastvrije Binnenstad natuurlijk graag voortzetten na het pilotjaar 2018. BIZ Centrum Eindhoven heeft inmiddels een financiële bijdrage aan het project toegezegd.

Moeder zegt tegen haar zontje "vraag maar aan die mevrouw".

Hij zet een heel serieus gezicht op en zegt "Mag ik vier waterijsjes mevrouw?"

De briefing nu ook digitaal! *door Ton Rutten*

Alvast je zelf inlezen/voorbereiden op je dienst of tijdens je dienst snel wat opzoeken?

Je kunt sinds enige tijd de briefing digitaal bekijken op je mobiel. Open op je mobiel via Safari (voor de I-phone gebruikers) of Google Chrome (voor de Android gebruikers) deze url: www.gastvrij-shertogenbosch.nl/agenda



Er wordt nu een webpagina geopend met daarin alle actuele informatie over musea, evenementen en markten voor de komende tijd. Hiermee zal binnenkort de papieren versie nog maar beperkt aanwezig zijn en uiteindelijk komen te vervallen.

Opmerking: Het openen van deze pagina gebruikt minimale data van je abonnement.

Door deze digitale versie kunnen we sneller mutaties doorvoeren zodat jullie nog beter en sneller over de juiste informatie beschikken om onze bezoekers van de stad goed te kunnen informeren.

Tip: Maak een snelkoppeling op je mobiel!

Zet een snelkoppeling van deze pagina op het startscherm van je mobiel, zodat je altijd snel naar deze pagina kunt gaan.

Websites op het beginscherm plaatsen in Apple iOS

- Open de url van de webpagina in iOS Safari
- Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog) 
- Veeg in de onderste rij van het deel-menu naar links of rechts
- Tik op de optie 'Voeg toe aan beginscherm'
Vanaf iOS 10 heet deze optie 'Zet op beginscherm'



Snelkoppelingen maken naar startscherm Android mobiel

Open Google Chrome en bezoek de website waar je graag een snelkoppeling van wilt maken. Tik nu rechtsboven op het menu-icoontje en selecteer de optie Toevoegen aan startscherm:

Er verschijnt nu een tekstveld in beeld, waarin je de snelkoppeling een naam naar keuze kunt geven. Tik om te bevestigen op Toevoegen om de website aan het home-scherm toe te voegen.



In het centrum van Statford upon Avon, de geboorteplaats van Shakespeare) troffen Joep en Tineke deze "collega" aan. Ook in het blauw!

Even voorstellen...

Hallo mijn naam is **Therie De With** (ik luister ook naar de naam Woutje want Therie is afkomstig van Wouthera).

Ik ben 66 jaar oud en woon in Vught. Na de MMS en VWO heb ik 2 jaar Rechten gestudeerd. Vervolgens ben ik in het Reiswezen beland en later ben ik overgestapt naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) waar ik als examinator gewerkt hebt. Hierdoor ben ik in het bezit van alle rijbewijzen, van motor tot en met vrachtwagen met aanhanger.

Het werk bij de Blauwe Engelen als coördinator doe ik met veel plezier uit liefde voor de stad 's-Hertogenbosch. Het is voor mij een stad met een hartje waar vanaf maart tot november ieder weekend iets te doen is.

Ook brengt het me andere dingen. Zoals leuke nieuwe contacten en de Rambo cursus was een onverwacht cadeautje. Naast de Blauwe Engelen doe ik ook nog vrijwilligerswerk bij het Liliane Fonds en bij de stichting Buddyhulp, waarvan onze Henk Engel voorzitter is. Voor Buddyhulp zijn we dringend op zoek naar buddies. Als er onder de Blauwe Engelen mensen zijn die belangstelling hebben voor dit mooie werk bel Henk of mij voor meer informatie. Van Harte Welkom.

Een kleine (misschien wat flauwe) anekdote: Afgelopen maand werd ik op vakantie op Sardinië aangehouden door de politie. Ik moest mijn rijbewijs afgeven. Dit werd grondig bestudeerd en ALLE gegevens werden op een A-tje overgenomen. Toen hij hiermee klaar was zei hij vol ongelof: "Hai tutte le patenti di guida" (U heeft alle rijbewijzen!)

Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen bridgen en golfen, maar zeker ook lange verre reizen (zie hiernaast).

Therie



Het afgelopen jaar besepte ik in Namibië dat ik ouder wordt en bepaalde dingen niet meer moet doen. Deze reis was "over the top".

Namibië is het land van de beestjes, nou dat heb ik geweten. Samen met een reisvriendin maakten we een 6 weekse reis in een Jeep met een tent boven op het dak. Op een nacht sprong een aap op de tent en verbouwde daardoor het geheel. Een paar dagen later stonden we op een prachtige plaats aan de rivier waarin overdag hippo's liggen. Zij hebben een dun huidje en liggen overdag in het water om niet te

verbranden, maar 's nachts komen ze aan land om te grazen en wat denk je "onder onze tent". Je hoorde ze knorren. Deze beesten zijn werkelijk heel gevaarlijk en sterk. Als er ook maar iets in de weg staat duwen ze het zo om. Dagen later stond in onze reisbeschrijving "neem de rotonde rechtdoor en vervolg de borden naar de lodge" Nog een reis van 97 km en het is daar geen A2. Over deze afstand doe je zo'n 5 uur. Dus wij rijden, rijden en rijden. Komen ook niemand tegen. Na uren zeiden we tegen elkaar: "Dit gaat niet goed, als we iemand tegenkomen moeten we het toch eens vragen". Maar je komt er niemand tegen. Toen ineens een stenen poort. Helemaal gelukkig melden we ons hier. De man achter de balie keek heel bedenkelijk en nam ons mee naar een landkaart. "Jullie zijn nu hier en daar moeten jullie zijn" 25 km terug. Weet je wat dat betekent in zo'n land? Het was al 16.00 uur en om 17.30 uur is het stikdonker.

Hij gaf ons een kortere weg, reed ons voor, zodat hij zeker wist dat we de juiste weg namen. Tenslotte zei hij: als jullie er over 3 uur nog niet zijn, ga ik jullie zoeken" Geweldig natuurlijk, maar alleen het feit al dat hij dat zei maakte mij niet blij. Ik ben er aangekomen met het zweet in mijn handen en zag al in de kranten staan "Twee bejaarde vrouwen verdwaald in de rimboe". Dit jaar ga ik naar Japan, maar deze keer wél georganiseerd.